

Så är vi en bit in i det nya året och det är dags för avstämmning av 2012. Vi inbjuder er till årsmöte den 7 april och hoppa att ni kan komma. När vi summerar 2012 kan vi se att det har hänt mycket under året. Situationen i Egypten har blivit allt svårare och det ekonomiska läget har förvärrats betydligt.

Under slutet av 2012 valde Magdy Bassaly att sluta som ordförande i EGSS. Han har trots sin vistelse i USA haft kvar detta uppdrag. Det är inte lätt att vara ordförande på distans. Nu är Youseef Botros ordförande och styrelsen har ett större ansvar för verksamheten. Pastor Nady som arbetar i Muqattam kyrkan, som finns på centret, är ny medlem i styrelsen och har nära kontakter med personalen på barnhemmet. Detta är positivt och personalen känner ett bättre stöd. Man arbetar för att knyta barnhemmet närmare kyrkan.

Antalet barn är strax över 40 och de tjejer som bodde i lägenheten i Shubra Shema har flyttat tillbaka till barnhemmet. Tanken om ett satellit boende var god men miljön de hamnade i var inte den bästa för deras utveckling. Nu är de glada över att vara tillbaka och har en lägenhet på översta våningen med egen vattenkokare så de kan bjuda på kaffe.

Studierna är viktiga för dem alla och de lägger mycket tid på att göra hemläxor. Några elever lyckas riktigt bra. Hannan som slutar gymnasiet till sommaren arbetar extra för att kunna börja sina studier på universitet.

Bibo som också slutar skolan till sommaren ska börja arbeta på barnhemmet och ta hand om en lägenhet med yngre pojkar.

Under 2012 har föreningen samlat in 144 000 kr. Tack alla ni som skänkt pengar! Resultatet blev något sämre detta år jämfört med föregående p.g.a. företagsträffen som blev inställd. Vi har trots detta skickat ut 211 000 kr till barnhemmet. Som väl är fanns det pengar på kontot för att täcka detta underskott.

Vi i styrelsen har funderat över hur vi kan förändra företagsträffen för att göra den mer attraktiv till 2013. Företagsträffen genererar bra inkomster till föreningen.

Det finns nu möjlighet att gratulera någon med en gåva till DGSS. Vi har tagit fram ett speciellt gåvobrev med ett designat papyrusblad. Hör av er till någon i styrelsen om ni är intresserade.



Styrelsen med ordföranden Youseef Botros i mitten och Pastor Nady till vänster



Besök på KFC



Hemsidan [www.dgss.se](http://www.dgss.se) uppdateras regelbundet med nyhetsbrev som skrivs och har gett oss vissa kontakter. För närvarande har tre företag sin logotyp på hemsidan. Här finns möjlighet för fler företag att marknadsföra sitt företags engagemang i en social verksamhet.

*Ett stort tack till er alla som  
gett stöd till DGSS under 2012!*